## Is there Hope for Dialogue? Is there a Possibility for Reconciliation?

The Shorashim/Roots initiative, located in the heart of Gush Etzion, offers a renewed and challenging breakthrough path.



יוזמת שורשים, הממוקמת בלב גוש עציון, מציעה פריצת דרך מחודשת ומאתגרת



חאלד אבו עוואד



הרב חנן שלזינגר

The public is invited to a fascinating encounter with the founders and directors of Shorashim/Roots, an Israeli-Palestinian initiative in the Gush Etzion area that promotes understanding, non-violence and transformation. Khaled Abu Awad, a resident of Beit Ummar and Rabbi Hanan Schlesinger, a resident of Alon Shvut, will tell their personal stories and the events of their lives that led them to choose the path of dialogue and reconciliation. They will also present the amazing initiative of Shorashim/Roots to bring together the settlers of Gush Etzion and the Palestinians living in the Hebron-Beit Umar-Bethlehem area.

At the meeting, we will hear about an original way of thinking and a real hope for progress towards sustainable coexistence between Israelis and Palestinians.

The speakers will propose actions through which we can learn more and participate in the activities of the Shorashim/Roots Initiative.

Everyone is welcome, regardless of political positions. It is worth knowing and hearing about. (Presentation in Hebrew and English.)

Hope you can join us!

Aliza and Noam Shapiro

The meeting will take place on Thursday, 10.1.2019
20:30 PM, at the Shapiro family home
Mattityahu Hacohen 18/2, Efrat

(Please park on main road and not in private driveway - thank you)

Participation is free. Please register via email: aliza.e.shapiro@gmail.com

הציבור מוזמן למפגש מרתק עם מייסדי ומנהלי שורשים, יוזמה ישראלית פלסטינית באזור גוש עציון המקדמת הבנה, אי-אלימות וטרנספורמציה. חאלד אבו אוועד תושב בית אומר והרב חנן שלזינגר תושב אלון שבות, יספרו את סיפורם האישי ואת אירועי חייהם שהביאו אותם לבחור בדרך ההידברות והפיוס. כמו כן יציגו את העשייה המדהימה של יוזמת שורשים בקירוב לבבות בין מתנחלי גוש עציון ופלסטינים המתגוררים באזור חברון-בית אומר-בית לחם.

במפגש נשמע על צורת מחשבה מקורית, ועל תקווה אמיתית בהתקדמות לקראת דו קיום בר-קיימא בין ישראלים לפלסטינים.

הדוברים יציעו צעדים מעשים בהם נוכל אנו ללמוד יותר ולהשתתף בפעילות המבורכת של יוזמת שורשים.

כולם מוזמנים, ללא קשר לעמדות פוליטיות. שווה להכיר ולשמוע. (בעברית ובאנגלית).

מחכים לכם/ן, להתראות

עליזה ונעם שפירא

המפגש יתקיים ביום ה', 10.1.2019 בשעה 20:30 , בבית משפחת שפירא מתתיהו הכהן 18/2, אפרת

(נא לחנות בכביש הראשי ולא בכביש הפרטי - תודה)

aliza.e.shapiro@gmail.com :ההשתתפות ללא תשלום. אנא הירשמו